

Avondmaal

Hun harten voelden zij als boeken

In Gods geduchte hand gelegd
en wisten, dat Hij al hun slecht
gedrag gerecht zou onderzoeken.

Zij lazen bang en hunkend mee
En zagen wat Zijn vingers wezen
Was er niets goeds? hun schaamte en vrezen
groeiden tot een verschroeiend wee.

God had de boeken dicht gedaan,
en zou het grote vonnis spreken.
Toen dorst hun stem de stilte breken :
O Here Jezus, neem ons aan !
En het bonzend hart, dat ze in zich vonden,
Was vlekkeloos en zonder zonden.
(Willem de Mârode)

- Â Bijbels gesproken zou men zelfs mogen zeggen : het gewaad van de Godheid is het menselijk bestaanÂ (Willem Barnard)
- Â Het calvinisme als verklaring van ons karakter is onzin, maar het is wel een goed smoesjeÂ (Terzijde)
- Â Priester : als wij het afschaffen van het celibaat niet meer beleven, dan toch zeker onze kinderenÂ (middeleeuws grapje)
- Â Een christen is de beste burgerÂ (A A v Ruler)
- Â Christenen zijn ochtendmensen; beproevers van de dageraad (J M de Jong)
- Â christen te zijn in deze wereld is ongeveer even onmogelijk als koorddans in een dwangbuisÂ (Søren Kierkegaard)
- Â Elifaz heeft het gezicht van de christenheid bepaaldÂ (Willem Barnard)

Een hartelijke groet aan u allen, W.E.W