

Discipelschap Training School

â€™Jezus kennen en Hem bekend makenâ€™.

Dat is het doel van een Discipelschap Training School (DTS). Zoals God ons in Zijn woord onderwijst is Hem bekend maken een opdracht voor ons allen, of dit nu dichtbij is of ver weg.

Vanaf januari 2018 ga ik een DTS volgen in Lausanne (Zwitserland) voor vijf maanden. Hier mag ik Jezus nog beter leren kennen en Hem bekend maken middels evangelisatiewerk.

Een DTS is opgesplitst in een lesfase en een outreach. In de lesfase ligt de focus op leren, groeien en uitgedaagd worden in je relatie met God.

Het doel van de outreach is het uitdelen van de ervaring en kennis die je hebt opgedaan tijdens de lesfase. Oftewel, de lesfase wordt in de praktijk gebracht. Een voorbeeld kan zijn: evangelisatie door te spreken in lokale kerken of het verlenen van praktische hulp.

Een DTS is dus niet maar zo een training, het is een stap in zending!

Ik zou graag meer vertellen over de organisatie, wat we precies gaan doen gedurende de DTS, hoe u/jij kunt bijdragen etc. Daarom zal er binnenkort een gelegenheid zijn waarin ik u/jouw meer kan vertellen over de DTS in Lausanne.

Nieuwsgierig geworden na het lezen van dit stukje? Kijk dan alvast op mijn website.

<https://marissafranken.wixsite.com/ywam>

Hartelijke groet,
Marissa Franken