

40dagentijd: Met je kinderen op de vlucht- Libanon (18 februari)

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen.

Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze gevluchte moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt hen daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.

Woorden van Geloof

Wij geloven in een nieuwe werled, waar iedere soldaat

Zijn wapens omsmeedt tot ploeg en tot ieder roept

“Menslief, ik hou van jou, ik zal je niet doden, ik zal je geen kwaad doen”

Wij geloven in een nieuwe wereld waar iedere rijke afstand zal doen van zijn bezit,

En naar de arme zal gaan met de woorden:

“Menslief, ik hou van jou, ik wil met jou aan een tafel zitten om samen het brood te delen”

Wij geloven in een wereld waar iedere machthebber zijn macht uit handen geeft

En naar de weerloze zal gaan en roepen:

“Menslief, in hou van jou, laten we samen de ploeg nemen en de grond bewerken”

Wij geloven in het wonder, dat het kan, dat, in ieder huis, in iedere straat, in elke stad,

In elk land, de “n tegen de ander zal zeggen:

“Menslief, ik hou van jou, laten we samen optrekken in vriendschap en vrede”

Wij geloven in een wereld, in een wonder, in Gods wonder, dat het kan.

Daarin willen we blijven geloven tot in lengte van dagen.

Amen.