

Klokken

In het dorpskrantje "Dorpsvizier" stond onlangs een artikel over de Oude Kerk van Beekbergen. In

dat artikel stond o.m. iets vermeld over de klokken in de toren van de kerk.

Een van de klokken stamde uit 1739. Deze klok werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers uit de toren geroofd. Onlangs kreeg ik een unieke foto uit 1943 in bezit waarop te zien is dat de klok uit de toren is gehaald. Zoals op de foto te zien is, ligt de verwijderde klok bij de ingang van de toren. Op de achtergrond is het huis van de fam. Boks te herkennen.

Gerrit Muller