

Kruisweg - Tussen Pasen en Pinksteren

In de vitrinekast van de Wilmazaal zijn vanaf 21 maart foto's te zien van schilderijen van de kruisweg.

Dat is de weg die Jezus op Goede Vrijdag ging.

De Veerse kunstenaar Margareth van Dijken-Baars heeft Zijn lijdensweg uitgebeeld in veertien z.g. kruisweg-staties, geïnspireerd door de bekende Nederlandse schilder Toorop.

In haar werk zie je geen afbeeldingen van Jezus, maar wel het hart van het evangelie.

In het middenvak van de vitrinekast in de hal zijn drie schilderijen te zien van een van onze gemeenteleden, Gerrie Hofenk, met als thema: "Tussen Pasen en Pinksteren".

Wij kunnen u deze expositie van harte aanbevelen!

Ger van Leeuwen en Pia Zeggelaar.