

Zomeravondzang (elke woensdag t/m 15 augustus)

Waarvoor ben je geboren? Die vraag wordt je niet zo vaak gesteld. Wat zou jouw antwoord wezen?

Kun je je een beetje vinden in het antwoord uit psalm 146 vers 1, berijmd?

“Mens (letterlijk “ziel”) je bent geboren tot zingen voor de Heer je God.

Als ik dit schrijf, hoor ik mijn moeder (overl. psalm 89) weer psalm 68 zingen:

“Geloofd zij God met diepst ontzag!”.

Waarvoor ben je geboren?

Om te zingen voor de Heer, je God.

Heb je nog adem? Kun je nog zingen, zing dan mee:

Thuis, op je koor, in de kerk: s zondags en nog zes woensdagavonden deze zomer.

Je knapt er van op, want je vindt je bestemming!

. Datum Leiding Solist / Koor Organist 11 juli ds. J. Lammers Gemengde zangvereniging Toonkunst Ingeborg van Dokkum 18 juli ds. S. Muller Gerard Rijken van Olst (panfluit) Jaap Ouwehand 25 juli Jan Hekman Mathieu van Kooten (trompet) Barend van Kooten 1 augustus Gert Timmer Tineke Berkhof (sopraan) Bea Dijkgraaf 8 augustus ds. A.W.J. Theunisse Hans Jansen (tenor) Jaap Ouwehand 15 augustus Annemarie van der Grift Heleen van de Berg (sopraan) Ben van Gils

De avonden beginnen om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur.

De toegang is gratis.

Koffie of thee na afloop ook gratis.

Hartelijk welkom op de ZOMERAVONDZANG.

Mede namens ds. Lammers en Ginus Kort,
Ben Zeggelaar (invaller)

Â